

Ekstra indsamling til renovering af lokalerne

Når man nu kommer ind i menighedslokalet, køkkenet og ungdomslokalet ser man umiddelbart, hvor lyst og smukt det hele er blevet. Renoveringen har dog ikke kun været en forskønnelse, men også en ansvarlig aktualisering af installationerne, der nu er mere sikre og også mere behagelige at være i. Der kom desværre også de uforudsete udgifter, som vi ikke havde regnet med, især på grund af asbestfjernelsen, vil vi gerne opfordre menigheden til at hjælpe med at få dækket disse.

Man kan bidrage ved en direkte bankoverførsel til Sct. Andreas og Sct. Therese Menigheds konto i Danske Bank: **reg.nr. 3109, konto nr. 4120519794** eller på MobilePay: 76645. (Øremærke til **Renovering af lokalerne**). Man kan også give lidt mere ved kollekten eller forøge det årlige beløb, man betaler med kirkeskatten. Kirkens og menighedens installationer er jo i sidste ende til glæde for os allesammen i menigheden. Alle bidrag modtages med stor taknemmelighed.

Hjemmesiden

Vores hjemmeside er med hjælp fra en frivillige webmaster Kim Ørtved, der holder vores hjemmeside opdateret. Med hans hjælp finpudser vi stadig hjemmesiden. Vi skylder ham **STOR TAK** fra hele menighedens side for hans indsats.

Frivillige efterlyses

Og nu vi taler om frivillige. Der er noget smukt ved, at det, vi i fællesskab får udrettet i vores menighed, er udført netop af frivillige. Det er en form for en gave fra hver enkelt frivillige til vort fællesskab. På denne årstid er der tradition for at tilmelde sig alverdens aktiviteter. I efteråret udgiver vi en folder til inspiration for frivilligt arbejde. Måske kan du – og alle vi andre – få glæde af det, som netop du kunne tænke dig at arbejde med i og for vores menighed. Et godt sted at starte, er altid på Kirkekaffe-holdet eller i Havegruppen. Der er altid plads til flere. Men også **STOR TAK** til alle jer, som står klar for at få det hele til at fungere, hvad enten det er en fast tjeneste eller som afløser.

Kirkeskat - Kirken løftes i fællesskab

Kirken – de levende stene, det er os og vi kan meget gennem fællesskabet og vor frivillige hjælp. Men hvis ikke vi har bygninger, de fysiske kirker og menighedshuse til at udøve vore sakramenter og fællesskab i, så bliver menigheden hjemløs. Hvis ikke vi har en administration der varetager hele vort bispedømme og præster til at varetage messer, sakramenter som dåb, 1. kommunion, firmelse, vielse og begravelse, så ville vi være som vildfarne får uden hyrde. En hyrde der også er der, når vi behøver hjælp, ved skriftemål, ved sorg og vejledning, og til undervisning.

I sådant et kirkeligt fællesskab er man selvfølgelig nødt til at have nogle indtægter for at kunne betale udgifterne. Det ville jo være nemt, om vi alle skulle betale det over vores skattebillet. Men det privilegium har kun folkekirken i Danmark. Derfor

må vi katolikker – hver især – selv betale et beløb af vores indkomst, eller pension for at vores ”kirkeforening” kan blive ved med at eksistere, på samme måde som vi betaler for at være med i en idrætsforening – eller en hvilken som helst anden organisation.

Fællesskabet er hjertet i vores kirke, og det er kun gennem vores fælles aktiviteter og økonomiske støtte, at vi kan opretholde vores åndelige hjem. Hvis du endnu ikke har en kirkeskatteaftale, opfordrer vi dig til at tegne en. Din støtte vil ikke kun hjælpe med at opretholde vores kirke, men det vil også være en handling af kærlighed og engagement i vores fællesskab. Vi opfordrer alle til at overveje at give en ekstra hånd til kirken gennem øget støtte og engagement. Vores mål er både at opnå økonomisk bæredygtighed, og at skabe en følelse af sammenhold, hvor vi alle bidrager efter evne. Sammen kan vi bygge en stærkere fremtid for vores menighed, vores børn og de kommende generationer

Vi siger tusind TAK til de af jer der allerede betaler kirkeskat.